

Arax

Het magazine van ASV Gladzor



MAART-EDITIE



In deze editie...

- Artsakh in de Middeleeuwen
- Pasen
- Bekende Armeniërs
- Humans of Gladzor



Arax

Het magazine van ASV Gladzor



Beste lezer,

Je leest nu de maarteditie van Arax!

In deze editie vind je zoals altijd een terugblik van onze evenementen, een kennispagina en meer informatie over bekende Armeniërs.

Dit keer lees je verder over Artsakh, over Pasen en nieuwe bekende Armeniërs.

Namens ons bestuur kijken wij uit naar een mooie lente samen met jullie!

We wensen je veel leesplezier en een vrolijk Paasfeest!

Bestuur 12



Agenda: Opkomende Events



Spellenavond

6 April



Proefles
West-Armeens

17 April



HALV

19 April



Proefles
Oost-Armeens

1 Mei



Gladzor Goes to
Malta!

5-10 Mei

Heb je suggesties voor de Arax? Heb je de leukste foto's liggen, of een interessant stuk geschreven? Of wil je samenwerken met de redactie van Arax?

Stuur een FB-bericht via facebook.com/asvgladzor/ of een mailtje naar info@asvgladzor.nl



instagram.com/asvgladzor/



facebook.com/asvgladzor/



Afgelopen Evenementen



Gladzor Debat 2018

Debatavond (Utrecht)

Elk jaar debatteren we bij Gladzor over uiteenlopende stellingen welke actueel zijn in de politiek of in de Armeense gemeenschap.

In Utrecht kwamen Gladzoriansen en twee kandidaats-gemeenteraadsleden hun stem en mening verkondigen over verschillende stellingen.

Enkele stellingen, bijvoorbeeld over het geloof, brachten veel teweeg en zorgden voor een leuke, actieve debatavond.

Paasborrel (Arnhem)

Sinds een lange tijd was Gladzor weer aanwezig in Arnhem.

Bij café Arnhem hebben we met jullie het lange paasweekend ingeluid en vele nieuwe gezichten kwamen kijken bij onze borrel.

Het was een gezellige avond met een goede sfeer, zoals hoort bij een Gladzor borrel. Dank jullie wel!

Wil je op de hoogte blijven van onze opkomende evenementen en initiatieven? Volg dan onze Facebook pagina of andere social media of praat met onze (bestuurs) leden!

~ Een wijsheid ~

~ Մի դաս ~

*

Հավությունն արա, ջուրը գցի:

ձուկը չիմանա՝ Աստված կիմանա:



Gladzor Paasborrel 2018

Sinds begin dit jaar is er voor Gladzoriansen de mogelijkheid deel te nemen aan onze nieuwe initiatieven; de culturele/educatieve lesprogramma's parallel aan het normale Gladzor-programma.

Op dit moment bieden wij in samenwerking met Karot **Armeense danslessen** aan, en in samenwerking met een expert een programma voor **Persoonlijke Ontwikkeling**. Als nieuwste programma bieden we nu ook **Armeense taallessen**. Lees hieronder actuele informatie over lesprogramma's.

Vragen, of suggesties? Stuur een bericht naar onze FB-pagina of info@asvgladzor.nl

Armeense Taal

Zou je graag beginnen met het leren van de Armeense taal? Of spreek je al Armeens, maar wil je leren schrijven en lezen?

Met een lerares zul je ofwel WEST ofwel OOST Armeens leren lezen en schrijven, en beginnen aan de basis van de taal.

Gladzor-leden kunnen de externe lessen volgen op de universiteit Utrecht. Wij zullen beginnen met basislessen WEST en OOST (deze staan **los** van elkaar).

Geïnteresseerd? Kom naar de proefles WEST-Armeens op 17 april in Utrecht!



Poster for 'Armeense Taal Les' (Armenian Language Lesson). The poster features the Gladzor logo in the top left corner. The main text reads 'ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԱՍՍ' (Armenian Language) and 'ARMEENSE LES'. Below this, it lists 'LEZEN EN SCHRIJVEN' (Reading and Writing) and 'TAALBASIS WEST ARMEENS' (Language Basis West Armenian). On the right side, it specifies 'PROEFLES' (Trial Lesson) with 'ENTREE LEDEN: GRATIS' (Member Entry: Free) and 'NIET-LEDEN: € 5,-' (Non-member: € 5,-). The background of the poster shows a grid of Armenian letters and a historical illustration of a person writing.

Armeense Dans

Met de dans-instructrice van Karot zal je de Armeense dansen leren welke je altijd had willen dansen maar nooit de kans toe had. Van Kochari tot bruidsdansen, tot dansen geschikt voor optredens, alles wordt aangeboden.

Om mee te dansen is er geen specifiek niveau vereist, slechts goed enthousiasme en (zwarte) sportkleding. De kosten bedragen €12,50 per 2 danslessen.

Wil je ook meedansen? Stuur een bericht naar onze FB-pagina, info@asvgladzor.nl of benader een bestuurslid, zodat we je kunnen vertellen wanneer je het beste de les kan bijwonen.



Barev Hayucjun

Mijn naam is Mkrtich Mkrtchjan, 18-jaar en uit het mooie Amersfoort.

Op het moment ben ik (semi)-hard bezig met het behalen van mijn vwo diploma. Twee jaar geleden heb ik de HAVO afgerond en voor mij leek het een mooie uitdaging om ook naar de universiteit te gaan. Volgend jaar ben ik van plan Rechtsgeleerdheid te gaan studeren in Rotterdam. Het liefst wordt ik mensenrechtenadvocaat en kan ik iets betekenen voor mijn mede-Armeniërs in Artsakh. Ook lijkt het mij leuk om over de hele wereld te kunnen reizen en nieuwe culturen en mensen te leren kennen.

Dit is ook een van de redenen waarom ik bij Gladzor ben gekomen, we versterken allemaal onze culturele band en we hebben het ook heel gezellig met zijn allen. Ik vind de borrels waar we discussiëren over de eindeloze dilemma's altijd heerlijk. Er zijn zoveel leuke evenementen! Ik ben nu bijna een jaar lid van gladzor maar ik weet haast zeker dat jullie mijn gezicht na de zomer nog vaker zullen zien!

~Your spring will bloom again, your best days wil be reborn.



Barev dzez Hayer jan! Mijn naam is Elyanor Karapetyan, 19 jaar jong.

Vanaf september ben ik eerstejaars HBO student van de opleiding Vastgoed en Makelaardij. Ik heb vorig jaar mijn diploma 'Bank- en verzekeringswezen' gehaald en ik werk nu fulltime tot ik aan mijn nieuwe studie mag beginnen. In mijn vrije tijd ben ik bezig met kunst, dit doe ik al sinds kleins af aan. Behalve kunst ben ik ook gek op koken, bakken en slaan op de Dhol (deze nieuwe hobby heb ik te danken aan Gladzor).

Ik ben sinds vorig jaar lid van Gladzor. Ik moet zeggen, ik ben erg blij dat er een vereniging is die de Armeense studenten/jongeren bij elkaar brengt, dit houdt ons erg sterk. Het leukste evenement tot nu toe vond ik het gala en ons bijzondere uitje naar JumpXL, waar wij ook op een of ander manier een Armeens feestje wisten te maken. Ik vind Gladzor superleuk om nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe vriendschappen aan te gaan, maar natuurlijk ook om je netwerk uit te breiden. Wie weet zullen wij als Armeense jongeren ooit wat voor elkaar kunnen betekenen.

Oh, by the way: dhol xpoxner, urek? Lselem vor myus tarva 'Gala-i' hamar Gladzore dhol xpoxa man galis?

Artsakh in de Middeleeuwen (2)

Na de opstand van Armeniërs zoals Smbatyan, wordt de Kaukasus heroverd door de Perzische Abbasiden en alle prinses werden verbannen naar Samarra, in Irak. Echter bleef de Armeense aanwezigheid sterk en met de opkomst van het Bagratiden koninkrijk (Ani) in dezelfde eeuw, wordt het Khatsjen vorstendom een sterke entiteit in de regio, binnen het Armeense rijk.



Afb. van het Khatsjen Vorstendom binnen het Perzische rijk.

Ongeveer 300 jaar later werd de Kaukasus veroverd door de Mongolen en Tataren. Hoewel het nog steeds sterke Khatsjen rijk goed stand hield tegen de invasie, werden zij uiteindelijk ook veroverd. De vele kleine ontstane staten en federaties van Turkse nomaden rondt het gebied van het Khatsjen rijk, begonnen naar de regio te verwijzen als 'Karabakh' (Kara = zwart (Turks), Bakh = tuin (Perzisch)). Hoewel deze staten het oosten van het Armeense rijk onderworpen, bleef het Khatsjen vorstendom en dus de regio van Artsakh, een autonoom Armeens gebied. De Turkse heersers stonden zelf onder het gezag van het Perzische rijk, die stabiliteit in de regio stimuleerde. In het westen van het Armeense rijk was ondertussen het Osmaanse rijk opgekomen en was het Armeense rijk verdwenen.

Tot in de 17e eeuw bleef het Khatsjen vorstendom bestaan, zijnde het onder het Perzische rijk. Het gebied Artsakh was opgebroken in 5 kleine prinsdommen die samen werkten. Zij begonnen in de 17e eeuw het idee van Armeense onafhankelijkheid te verspreiden, en reikten hiervoor eerst uit naar Europa, en later naar Rusland. Het Perzische rijk verzwakte in de 18e eeuw, en zowel de Osmanen als de Russen keken naar de mogelijkheden om delen van de Kaukasus te veroveren. De Russen kozen hiervoor de Georgiërs en Armeniërs. De Russen lieten de Armeniërs echter in de steek in hun oorlog met de Perzen en de Osmanen vielen de Kaukasus binnen. De bevolking werd het slachtoffer van de Turken. De overgebleven Armeniërs bleven opstandig en vernietigden samen met de nieuwe, beruchte Perzische 'Nadir Shah' de Turkse legers, en verkregen hun onafhankelijkheid binnen het Perzische rijk.

Volgende maand de conclusie..

De Legendes van de Berg Ararat

Beste lezer,

Armeniërs houden van lekker eten, drinken en feest vieren. Wijn, cognac of wodka is onmisbaar tijdens feestelijke gelegenheden. Wodka is iets uit de tijd van de Sovjet Unie. De Armeense cognac is 131 jaar oud en de grootste fan was Winston Churchill.

Desondanks is Armenië een wijnland, al sinds de Ark van Noah op de berg Ararat was geland. Noah heeft de eerste wijngaarden aangelegd aan de voet van de heilige berg en de eeuwenoude wijnbouw traditie is met de eeuwen doorgegeven aan het nageslacht.

Areni is het meest bekende en een van de oudste druivensoort van Armenië. Areni is ook de plaats waar archeologen in 2011 de oudste wijnmakerij vonden. Areni is de oudste nog drinkbare wijn ter wereld en Armeniërs produceren al meer dan 6000 jaar wijn. Deze opgraving heeft nog meer bijzondere ontdekkingen met zich meegebracht en de meest interessante opgravingen zullen in de toekomst pas boven water komen!

Tijdens Pasen wordt bij het heerlijke eten, Ishkhan (vis), Aveluk (wilde spinazie), rijst met rozijnen, gekleurde eieren, rode wijn geschonken. De rode wijn symboliseert het bloed van Christus.

Als je met Pasen de Armeense wijn op tafel zet, sta dan even stil en denk eraan, dat je een stukje geschiedenis inschenkt.

Shnorhavor surb zatik! Een gezegend Pasen!

Margarita Vardanian



PASEN - ԶԱՌԻԿ



Op 1 April herdenken we de wederopstanding van Jezus. De periode van 40 dagen vasten en bezinning voor Paaszondag (Palmzondag) is de lent. Veel Armeniërs volgen een veganistisch dieet en onthouden zich ook van andere gewoontes of activiteiten.

Op de avond voor Pasen begroeten kerkgangers elkaar met de wederopstanding van Christus.

Kristos haryal i merelots = Christus is opgerezen uit de dood (begroeting)

Orhnyal e harutyun Kristosi = Zijn herrijzing is gezegend (antwoord)



Het altaar is tijdens de lent verhuld achter een gordijn en wordt pas onthuld bij de dienst op Paaszondag.



Gras wordt gezaaid (soms worden linzen gezaaid) en in het gegroeide gras worden paaseieren gelegd. Deze zijn roodgeverd (d.m.v. uien) wat het bloed van Christus symboliseert. Soms worden twee eieren tegen elkaar aan getikt en de verliezer (met het gebroken ei) moet zijn ei aan de winnaar geven.



Enkele specialiteiten aan de tafel zijn; rijst met 12 rozijnen (van de 12 apostelen), ishkhan (vis) en rode wijn. De laatste 2 symboliseren het vlees en bloed van Christus.



Zatik, **Զառիկ**, ook wel lieveheersbeestje, is de naam voor het Paasfeest. In meerdere Christelijke landen en tradities wordt het lieveheersbeestje gezien als een geschenk van God, of verboden aan Maria.

Sib Hashian



Sib Hashian

John Thomas “Sib” Hashian, geboren op 1949 in Boston Massachusetts was een drummer voor een Amerikaanse band genaamd “Boston”.

Sib was van Armeens en Italiaans afkomst, hij en zijn vrouw Suzanne hebben 3 kinderen, 1 zoon genaamd Adam en 2 dochters Aja en Lauren. Aja en Lauren hebben de voetsporen van hun vader getreden en zijn allebei songwriter geworden. Lauren zingt zelf ook.

Sib Hashian is 67 jaar geworden, hij overleed op 22 maart 2017 door een hartaanval tijdens een optreden op een cruise schip.

Lauren Hashian

De dochter van Sib Hashian staat bekend als singer and songwriter maar voornamelijk als de vriendin van Dwayne “The Rock” Johnson.

Dwayne en Lauren hebben elkaar in 2006 ontmoet tijdens een filmopname, maar begonnen pas een jaar later met een relatie.

Na een relatie van 8 jaar privé te kunnen houden hebben ze in 2015 bekend gemaakt dat Lauren in verwachting is van hun eerste kind, dochter Jasmine is inmiddels 2 jaar oud en Lauren is nu in verwachting van hun 2de kindje.



Lauren Hashian (links)