

# Arax

Het magazine van ASV Gladzor



## WINTER-EDITIE



In deze editie...

- Artsakh in de Middeleeuwen
- Terugblik Gala
- Bekende Armeniërs
- Humans of Gladzor

# Arax

Het magazine van ASV Gladzor



**Beste lezer,**

Je leest nu de wintereditie van Arax!

In deze editie vind je zoals altijd een terugblik van onze evenementen, een kennispagina en meer informatie over bekende Armeniërs.

Dit keer lees je over de onbekende Armeense zoon van Ray Charles, prominente Armeense figuren in de wereldgeschiedenis en ontwikkeling, en over het oude koninkrijk van Artsakh.

Namens ons bestuur kijken wij ook terug op een geweldig, gezellig en geslaagd Gala! We willen iedereen bedanken voor de leuke avond!

**We wensen je veel leesplezier!**

*Bestuur 12*



## Debatavond met Gladzor

15 Maart

19:00-22:00

## Agenda: Opkomende Events



2<sup>e</sup> Kennismaking  
School of Gladzor

8 Maart



Debatavond

15 Maart



Spelavond

Eind Maart



Carriere-event

Eind Maart



Gladzor Goes to  
Malta!

5-10 Mei

**Heb je suggesties voor de Arax? Heb je de leukste foto's liggen, of een interessant stuk geschreven? Of wil je samenwerken met de redactie van Arax?**

Stuur een FB-bericht via [facebook.com/asvgladzor/](https://facebook.com/asvgladzor/) of een mailtje naar [info@asvgladzor.nl](mailto:info@asvgladzor.nl)



[instagram.com/asvgladzor/](https://instagram.com/asvgladzor/)



[facebook.com/asvgladzor/](https://facebook.com/asvgladzor/)

# Afgelopen Evenementen



Gladzor Nieuwjaarsborrel 2018

## Bounce met Gladzor (Nieuwegein)

Actieve uitjes horen actief te zijn, en ons uitje naar Jump-square heeft dat zeker bereikt.

Na een uur springen was iedereen uitgeput en hebben we met de hele groep nog nagezeten in de bar van Jumpsquare.

Speciaal voor Gladzor mochten we nog even Armeense muziek door de zaal knallen, voordat we weer naar huis gingen. Een geslaagd event!

**Wil je op de hoogte blijven van onze opkomende evenementen en initiatieven? Volg dan onze Facebook pagina of andere social media of praat met onze (bestuurs) leden!**

## Nieuwjaarsborrel (Rotterdam)

Na het nieuwe jaar houden we bijna traditioneel een nieuwjaarsborrel, waar onze leden (en nieuwe gasten) de kans krijgen elkaar weer te zien en bij te praten.

In Rotterdam (Mad Mick's Breakaway Cafe) waren we ondanks de drukte samen om een leuke avond te beleven, en dat is gelukt.

Zoals vaker trok de borrel op dit keer een andere locatie afwisselend Gladzor-publiek, en wij waren meer dan blij om zowel nieuwe gezichten als oude bekenden te verwelkomen.

~ Een wijsheid ~

~ Մի դաս ~

\*

*Եթե ուզում ես բարի գործ կատարել մեկ տարվա  
համար՝ ցորեն ցանիր*

*Եթե տաս տարվա համար՝ ծառ տնկիր*

*Եթե դարի համար՝ մարդ դաստիարակիր*



Gladzor Bounce 2018

Sinds begin dit jaar is er voor Gladzoriansen de mogelijkheid deel te nemen aan onze nieuwe initiatieven; de culturele/educatieve lesprogramma's parallel aan het normale Gladzor-programma.

Op dit moment bieden wij in samenwerking met Karot Armeense danslessen aan, en in samenwerking met een expert een programma voor Persoonlijke Ontwikkeling. Wij hopen in de nabije toekomst ook iets aan te bieden rondom de Armeense taal. Lees hieronder verder over beide programma's.

Vragen, of suggesties? Stuur een bericht naar onze FB-pagina of [info@asvgladzor.nl](mailto:info@asvgladzor.nl)

## Persoonlijke Ontwikkeling door Esoterie

Onder begeleiding van een expert zal je door het beschouwen van filosofie en het leven, vanuit elke hoek, de kans krijgen om nieuwe inzichten in je leven te ontwikkelen.

Gladzor-leden kunnen de externe lessen volgen op de universiteit Utrecht, vrij van kosten. Het programma loopt voor een langere tijd, met een verwachte 1-2 lessen per 2 maanden.

Kom vooral naar de kennismakingsles, of schuif aan bij de eerste les, omdat het programma ook op maat wordt gemaakt voor de geïnteresseerden.

Er is geen specifieke voorkennis nodig om de lessen bij te wonen.



## Armeense Dans

Met de dans-instructrice van Karot zal je de Armeense dansen leren welke je altijd had willen dansen maar nooit de kans toe had. Van Kochari tot bruidsdansen, tot dansen geschikt voor optredens, alles wordt aangeboden.

Om mee te dansen is er geen specifiek niveau vereist, slechts goed enthousiasme en (zwarte) sportkleding. De kosten bedragen €12,50 per 2 danslessen.

Wil je ook meedansen? Stuur een bericht naar onze FB-pagina, [info@asvgladzor.nl](mailto:info@asvgladzor.nl) of benader een bestuurslid, zodat we je kunnen vertellen wanneer je het beste de les kan bijwonen.





# WINTER GALA 2018



**Muziek, dans, vrienden, oude bekenden en sfeer.**

**Elk jaar komen veel Gladzorianen en andere Armeense jongeren op het Gladzor Winter Gala af. Dit jaar bij Jagdish in Utrecht, hebben wij tot in de late uren gefeest en genoten van de muziek, het optreden en de ambiance.**

**Wij willen graag alle gasten bedanken voor de geweldige avond, en alle sponsoren bedanken voor het mogelijk maken van het feest.**



Parev sireli hayer! Mijn naam is **Talar Soulahian** en ik ben 19 jaar.

Ik zit momenteel in mijn eerste jaar van de studie International Business and Management, na afgelopen jaar de studie apothekersassistente afgerond te hebben

Na 14 mooie jaren in Syrië gewoond te hebben tussen Armeniërs, was ik blij om weer bij Armeense studenten te zijn. Ik ben al sinds afgelopen jaar actief bij Gladzor maar sinds dit jaar pas lid, de sfeer bij Gladzor is altijd heel gezellig en dat zorgt ervoor dat ik altijd uitkijk naar het volgende evenement.

Verder hou ik me in mijn vrije tijd bezig met fotograferen voor mijn facebook pagina, de keukenprinses uithangen, Armeense volksdansen en reizen.

Tot slot wil ik zeggen dat ik heel blij en trots ben op onze Armeniërs, omdat waar we ook in de wereld zijn we nooit onze Armeense identiteit zullen vergeten en altijd bij elkaar komen, want dat maakt ons sterker.

Menq gich enq, sakayn mez hay en asum.



Barew Hayer. Mijn naam is **Wahhe Ajroemjan**, 21 jaar.

Ik ben derdejaars bachelor student Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Daarnaast doe ik ook een schakelminor Werktuigbouwkunde om twee masters te doen. Daarna wil ik werken voor grote multinationals. Lekker in het bedrijfsleven. Het liefst een baan waar ik veel businessstripjes naar het buitenland moet maken. Verder ben ik gek op voetbal. Ik speel vaak FIFA en zelf doe ik ook aan zaalvoetbal bij FC Tutor in Delft.

Daarnaast kijk ik altijd naar wedstrijden van me favoriete club PSV, ook wel bekend als de beste club van Nederland. Sinds dit jaar woon ik in een studentenflat in Delft en ik dacht: om een echte student te zijn, moet ik ook bij een studentenvereniging, maar wel iets Armeens natuurlijk. En zo kwam ik uit bij Gladzor. Ik heb al met veel activiteiten meegedaan dit jaar, maar het meeste kijk ik uit naar 2 evenementen. Gladzor gala en nog belangrijker: voetbaltoernooi! Laten we er een mooi jaar van maken met z'n allen met veel leuke Gladzorevents.

## Artsakh in de Middeleeuwen (1)

De meeste Armeniërs zijn bekend met de recente geschiedenis van Artsakh. Echter heeft het gebied een oude en rijke geschiedenis welke niet altijd aan bod komt. De oudste herinneringen aan Artsakh gaan terug naar de tijd van Noach, wiens afstammelingen, volgens de verhalen, zich hebben gevestigd in dit gebied.



Afb. van de Cavalerie van het Khatsjen Vorstendom

Rond de 1ste/2de eeuw na Christus is door de Perzische keizer (welke ook het toenmalige Armenië beheerde) de eerste heerser van Artsakh aangesteld, 'Aran'. De regio zou naar hem zijn vernoemd en volgens Movses Khorenatsi zou Aran een afstammeling van Hayk zijn. De provincie werd voornamelijk bewoond door Armeniërs en in de 4e eeuw verspreidde het Christendom en het Armeense alfabet zich snel in deze regio. Hoewel heerschappij over het gebied in de volgende eeuwen wisselde van Perziërs, naar kleine onafhankelijke staten tot Arabische overheersing in de 8ste eeuw, bleef Artsakh altijd een Armeense regio. De culturele en religieuze onafhankelijkheid van de Armeniërs in dit ruige gebied bleef onaangetaast door de eeuwen heen. Directe bewijzen hiervan zijn bijvoorbeeld het Amaras klooster (begin 300), of Katarovank (4e eeuw).

Een 9e eeuwse Armeense prins uit de Kaukasus, Sahl Smbatyan, was samen met zijn broers een van de verdedigers van deze onafhankelijkheid. Ondanks dat de hele regio onderworpen was aan de Arabieren, slaagden zij erin buitenstaanders af te slaan. De perzische tegenstander van de Arabieren, Babak Khorramdin, vocht in het Perzische Azerbaïjan gelijktijdig tegen de Islamitische invasie. Echter probeerde hij na zijn overwinningen de regio Artsakh te onderwerpen, met veel bloedlust. Hij wordt door Movses Kaghankatvatsi beschreven als een moordlustig beest. Sahl heeft Babak uiteindelijk gevangen genomen en uitgeleverd aan het Islamitische Kalifaat, waarna hij beloond werd met een goudschat en autonome heerschappij over een groot gebied in de Kaukasus. Het nageslacht van Smbatyan vormt het uiteindelijke Khatsjen Vorstendom, waarover volgende maand meer.

## Verborgenen Armeniërs

Beste lezer,

Bekende Armeniërs wereldwijd, hoeveel namen kun jij noemen? Veel (Armeense) Nederlanders zullen niet verder komen dan Kim Kardashian en Charles Aznavour... Maar vandaag zal ik onze lezers verrassen, zodat zij anderen weer kunnen verbazen! Armeniërs hebben in het verleden een hele belangrijke rol gespeeld in de wereld. Men zegt: 'If Germans are engineers, and Italians are designers, Armenians are mathematicians'. Waarom? Armeniërs zijn uitvinders en dat hebben o.a. deze namen het bewezen (rechts).

Ondanks deze grote en zelfs belangrijke innovaties, heeft het werk dat deze mensen verrichtten, vrijwel niets opgeleverd voor Armenië. De uitvindingen worden veelvuldig gebruikt in Nederland en de rest van Europa, maar ook dat heeft niet bijgedragen aan de erkenning van Armenië. De oorzaak hiervan is heel eenvoudig, maar wel belangrijk. Deze Armeniërs hebben allemaal buiten Armenië geleefd, het zijn (kinderen van) vluchtelingen geweest van de Genocide, of Armeense emigranten.

Alles bijeen genomen is het belangrijk dat wij Armeniërs weten wat ons rol in de wereld is geweest en wat het vandaag ook kan zijn. Daarbij moet wij, studenten, met alles wat wij doen, niet vergeten wie wij zijn. Niet alleen de -yan of -ian, maakt ons Armeniër.

Margarita Vardanian



Bedenker van de:

☞ MRI SCAN

☞ Raymond Damadian

☞ Geldautomaat

☞ Luther G. Simjian

☞ Plastische Chirurgie

☞ Varazdat Kazanjian

☞ A-14 Zuurstofmaskers

☞ Arthur Bulbulian

☞ Haartransplantatie

☞ Jirayr Tezel

☞ Haardroger

☞ Gabriel Kazanjian

☞ Z/W- en Kleuren-TV en Videospeler

☞ Hovhannes Adamyan

## Vincent Kotchounian

In deze editie van Bekende Armeniërs willen we jullie kennis laten maken met niet zo hele bekende Armeniërs, waarschijnlijk heb je zelfs nooit van hun gehoord.

We hebben het over Arlette en haar zoon Vincent Kotchounian.

Arlette is een songwriter en fotograaf geboren in Parijs, en is de ex-vrouw van niemand minder dan Ray Charles Robinson.

Voor degene die Ray Charles niet kennen, hij wordt gezien als een van de Blues legendes in de muziekindustrie vanaf de jaren 50. Met hits als "Hit The Road Jack", "What'd Say", "I've Got A Woman" en een duet met een andere Blues legende B.B. King "Sinner's Prayer".

Ook heeft hij een rol gehad in de film Blues Brothers. Ray Charles is overleden in 2004 en in het zelfde jaar is er een film uitgekomen over zijn leven genaamd "Ray" (Tip van de redactie!).

Ray had 12 kinderen van 10 verschillende vrouwen. Ray en Arlette hebben elkaar ontmoet in 1967 en in 1977 is hun zoon Vincent geboren.

Arlette is nu nog woonachtig in Parijs, haar zoon Vincent waarschijnlijk in Los Angeles.



*Ray Charles*